

# Medlemsbrev från Garbosällskapet

## Maj 2017



Har våren äntligen kommit? Vem vet. Vissa dagar har vi det skönt i solen men riktigt kallt på natten. Vår skog är full av vitsippor nu. Så vackert. Men härom dagen vaknade vi till ett vinterlandskap! Tjockt med snö på mark och grenar. Man trodde nästan inte sina ögon! Men våren ÄR PÅ VÄG! SÄKERT!

Korta notiser:

- I början av februari hade några personer från styrelsen möte med kommunens nytillträdde kulturchef. Han fick en snabb rundvandring på Museet och fick veta vårt problem med att hitta "rätt" sommar guider - som är självgående.

- I slutet av februari kom vår största besöksgrupp någonsin (135 personer). Det var födelsedagsfirare. Vi var 5 personer som tog hand om den stora gruppen. Trångt, trevligt, och uppskattat!

- På styrelsemötet i mars planerade vi för Årsmötet 22/4.

En våra medlemmar - Henrik Scheutz - fick reda på att Greta Garbos lägenhet i N.Y. skulle säljas. Nedanstående "rapport" fick vi från honom när han kom hem igen.

"Den 24 mars fick jag reda på att Garbo's våning på Manhattan var till salu. Genast kontaktade jag mäklaren för att fråga om det var möjligt att se den, och redan två dagar senare fick jag ett meddelande från Sällskapet, som till min häpnad blivit kontaktad av Gray Reisfields dotter Gray Horan (Garbos brors-dotter-dotter). Jag fick omedelbart kontakt med henne, och hon var väldigt vänlig och tillmötesgående.

Vi bestämde att jag skulle komma en vecka senare, så precis en vecka efter att jag fått reda på försäljningen, begav jag mig till NYC. Tisdagen den 4 april fick jag vara med om något av det största jag upplevt i mitt 47-åriga liv. Jag hade förstås inte mycket ro den dagen, så kl 2 befann jag mig i kvarteret och väntade först 30 minuter utanför porten innan jag gick in i vestibulen på den berömda adressen **450 East 52nd Street** för att vänta ett tag i sällskap med den sympatiska portvakten, som varit där i 42 år. Han berättade att Hon var tystlåten och inte sade så mycket, men var vänlig. Att det varit ett problem med paparazzi och andra som förföljde henne, så det kunde hända att hon kom springande tillbaka sägande "It was a bad day.". Han var fascinerad av att jag rest så långt för att se våningen. Så, strax före kl 3 ringde han upp och anmälde mig, följde med i hissen upp till femte våningen. Där kom jag till en liten vestibul, och hälsades välkommen av Mr och Mrs Horan.

Jag hade förstås med presenter: böcker om Sverige, svensk musik, frimärket från 1982, samt kopia av Dramaten-kontraktet, vilket hon uppskattade mycket.

Först gick vi till köket som tyvärr är helt förändrat. Jag fick en visning av större delen av våningen: hennes egen sängkammare och en annan, samt salongen där vi slog oss ner en stund. Mrs Horan frågade bl a om hennes roller på Dramaten och Alvas roller (hon hann bara medverka i en film). Vidare frågade hon om Garbo ännu är välkänd i sitt hemland. Visade 100-lappen, som hon fått ett ex av, men hon var inte nöjd med porträttet. Efter 45 minuter var besöket över och jag åkte ner efter en överklig och oförglömlig upplevelse. Mrs Horan var så väldigt snäll och ordnade en dyr biljett till en Sondheim-musical med Jake Gyllenhaal, som gick för fulla hus. Det var förstås en enastående dag. Gray Horan har planer på att inom den närmaste framtiden besöka vårt land".

Henrik tog en del foton i lägenheten, som vi kommer att kunna visa på Museet. Vi har även bilder som mäklaren lagt ut på nätet inför försäljningen.

Henrik S i Greta Garbos salong



Enligt en tidningsnotis i Daily Times 23/3.17 (som vi fått av en USA-medlem) uppgick försäljningssumman till 5.95 million dollar med en hyra på nästa 9.100 dollar/mån.

Greta Garbo bodde i sin lägenhet mellan åren 1954 till 1990.

Mera om museet och Garbosällskapet:

- I slutet av mars kom nästa besöksgrupp, som Tuva och Birger tog hand om. (Själva var Rune och jag på fjällsemester).

- Den 22/4 var det dags för årets Årsmöte. Rune ledde Årsmötet, där han sedan tackade för sig och en nygammal ordförande - Birger Svanström - valdes. Han var ordförande i flera år i början av 2000-talet. Valberedningen hade lagt ner mycket energi på att fylla på styrelsen med både "gamla" och nya ledamöter och även adjungerade ledamöter.

Rune Hellquist, Ann Johansson, (som skött vår ekonomi) samt valberedarna Maj Blom, Ingbritt Loberg och Christina Dannesäter tackades med varsin ros samt chokladask till Rune och Ann för sina insatser. Maj B fortsätter dock som revisor och Christina D tar över valberedningen tillsammans med Rune. Helt nya är Doris Elleby, Kristina Limegård och Johan Melzen.

- I slutet av maj kommer nästa grupp som vill se Museet och vi har bokningar redan för augusti och september. Hoppas att ni tar en tur i sommar till Högsby och Museet.

- Är det någon som känner någon "Garbokonstnär", som vill ställa ut på Museet i sommar? Hör av er. Vi har inte "hittat" någon än.

Vi har köpt in nya fina svarta tygkassar med Garbo's namnteckning tryckt på. De är gjorda av återvunnen bomull. Det ligger ju i tiden att försöka ta vara på naturresurserna. Beställ via mejl eller telefon. De är betydligt dyrare än en plastkasse, men håller också mycket längre.

"Å så e di ju så fine"!

Många Smålandshälsningar / Laila

(P.S. Kassen kostar 138 kr med porto! Sätt in pengarna på vårt Bg. 5700-3360, så skickar jag. Glöm inte namn/adress. D.S.)