

Medlemsbrev maj / Juni 2022 med Garbosällskapet



Hej igen kära vänner!

Det har gått lång tid sedan förra medlemsbrevet. Det var i november/december 2021.

Då hade vi lite snö runt knuten och väntade på julen. Nu har vi mängder av Vitsippor och Gullivor i kullarna. Även andra blommor sticker upp. Björkarna grönskar och solen värmer oss.

En del av er har hört av sig och undrat varför det inte kommer några nyhetsbrev från Sällskapet. En stor del av orsaken har varit osäkerhet för Museet och Garbosällskapet. Pandemin, försäljningen av huset där museet finns och svårigheter att hitta ideella krafter till Garbo-styrelsen och vem som ska sköta museet? Pandemin har lagt sig till ro, kanske för denna gång? Vem vet?

En ny familj har köpt "Garbohuset" och vi har fått löfte att vara kvar. Vi träffade de nya ägarna den 16/5 och pratade om hyra och villkor. Familjen ska fortsättningsvis bo på två håll (Uppsala och Högsby). Nästa år har de planer på att gå i pension och då flyttar de in för gott? Min dröm är att de ska kunna hjälpa till lite med Museet och Sällskapet. Men det är min dröm!

Tyvärr har vi inte hittat fler eldsjälar, som vill arbeta ideellt. Jag har därför lämnat in ett "medborgarförslag" till Högsby kommun, med en förfrågan om de vill/kan återta Museet. De beslutade på Kommunfullmäktige-mötet den 4/4-22, att utreda om det är möjligt för kommunen att ta över Garbomuseet. Hur lång tid svaret tar vet jag inte. Ibland arbetar kommunerna långsamt.

Vi har dock beslutat att ha öppet som vanligt alla vardagar i juli och augusti mellan kl.11.00 - 15.00.

Kommunen har "givit oss" två feriearbetande ungdomar, som de betalar för under sommaren. De är 17 och 18 år gamla. Jag har träffat flickorna. De är pigga och glada och ser fram emot att få bli guider. Vi har också anställt en något äldre ung kvinna, som håller i det hela.

Vi har beslutat att ha öppet på "Högsbydagen" - lördagen den 18 juni - och ha gratis entré då, liksom vi haft tidigare år.

För de av er som inte "varit med" sen allt började kommer här en kort resumé:

1999 startade Högsby kommun ett projekt, för att bl.a. locka turister till kommunen. Eftersom Gretas mamma, mormor m.fl. på mödernet, kom från Lillsjödalen strax utanför Högsby, blev det en Garboutställning som kommunen drev i två år. Man köpte in 1100 filmfoton av Garbo, som tagits av MGM's filmfotografer.

Den 3 februari 2001 bildades Garbosällskapet, som tog över driften av Museet på ideell basis. Mycket har hänt under dessa 21 år. Många, många har engagerat sig och varit guider genom åren. Många fina och intressanta saker har vi fått från privatpersoner / medlemmar, till och med en penningdonation av en medlem, som sorgligt nog dog i "Coronan".

Vissa år har vi haft en "Garbokonstnär" som fått ställa ut sin konst. Vet du någon som tolkar Greta Garbo på sitt sätt och som vill ställa ut på Museet under juli och augusti. Hör av då dej till oss!

I skrivande stund är det 58 medlemmar som betalat sin medlemsavgift. I år har det ju inte gått ut någon påminnelse om att betala medlemsavgiften, som det brukar, pga ovanstående "problem". Förra året - 2021 - var vi 80 betalande medlemmar. Vi hoppas att det är flera som vill betala medlemsavgift för 2022 (150:-). Vi har samma bankgiro (5700-3360) och samma swish-nummer (123 551 4823). som tidigare. Medlems- och entréavgifter och ett visst kommunalt bidrag utgör föreningens ekonomiska grund. Så din medlemsavgift är viktig!

Även "ickemedlemmar" hör av sig med frågor. För ca 14 dagar sedan kom en fråga från en man i Stockholm som ägde en Garbobyst tillsammans med sin fd fru. Skulpturen var snarlik den som tidigare fanns i entrén i biografen Röda Kvarn i Stockholm, berättar han. Han skrev: "Jag forskar i detta ämne då min morfar som bodde på Reenstiernagatan, på söder nära en kvinnlig skulptör, som mycket vackert format Garbos ansikte i ett tungt vitt material. Det kan vara gips. Utförandet påminner mycket om ovan nämnda skulptur på biografen. I sin tur ärvde min mamma detta ansikte och hon i sin tur gav det till min exhustru, som numera har hand om det. Nu vill vi att vår son ska få överta bysten. Men vad hette konstnären?"

Jag känner bara till två Garbobyster, så jag fotograferade bysten som vi har i entrén på Museet. Jan Erik Björk heter den konstnären. Jag skickade honom den bilden och även ett foto på bysten, som vi haft till låns av Svenska Filminstitutet och som vi återlämnade förra året. Den konstnärinnan hette Ella Lagerman-Heijl.

När mannen såg fotot och läste Ella Lagermans namn, kom han ihåg att han hört namnet. Enligt hans mamma så låg Ella Lagermans ateljé nära Gretas hem på Blekingegatan och hans morfar bodde bara ett par kvarter bort.

(I medlemsbrevet från Garbosällskapet april 2021, fanns ansiktet/ bysten med på framsidan)

En liten solskenshistoria, som gjorde några personer glada och jag lärde mig lite till.

I förra Medlemsbrevet berättade jag om den kommande musikalen "Ivar" om tändstickskungen Ivar Kruger, där ju Greta fått en framträdande plats. Även den musikalen fick skjutas upp, men kommer nu på Kalmar teater i september i år. Gissa vem som tänker gå på den?

Vi har inte haft något Årsmöte sedan oktober 2021. Att det blev så sent på året då hängde ju ihop med Coronan. Jag hade hoppats att årsmötet för 2022 skulle gå av stapeln "som vanligt" under april 2022 eller tidigare. Men främst p.g.a. tveksamhet för Corona-smittan var det alltför få som ville komma. När det nya Årsmötet blir av beror på hur det går framöver. Mer information kommer!

Jag önskar er en riktigt skön sommar!
/ Laila