

Medlemsbrev från Garbosällskapet januari 2016



Från utställningen om filmen "Tvillingarna"

Gott Nytt År alla Garbovänner!

Dags igen för ett Medlemsbrev - årets första.
Och summering av 2015.

Vi har "klarat av" både jul och nyår. Snön ligger vit i trädgården men bara ett tunt lager, som ändå gör att allt blir lite ljusare.

Det har blivit dags att be er fortsätta att stödja Garbosällskapet och minnet av vår stora ikon Greta Garbo. Medlemskapet kostar bara 125:-/år och vi hoppas att alla som är medlemmar vill betala även i år. I skrivande stund är vi 145 medlemmar - men vill ju gärna bli fler. Vårt bankgirokonto är 5700-3360 och glöm inte skriva ditt namn, så vi vet att just Du har betalat.

Året som gått har varit händelserikt. Under januari arbetade vår guide Eva med att färdigställa nyckelringar, magneter och tändsticksaskar som vi ju säljer i museet. I februari hade vi en Garbovisning för turistbyråfolk. Även i mars hade vi en större grupp på visning.

I april var det dags för årsmöte. Tyvärr var vi bara en lite skara som genomförde mötet, åt lite gott och pratade mycket. I april samlades också en grupp medlemmar från Stockholmstrakten och gick tillsammans till Skogskyrkogården för att minnas att det gått 25 år sedan Greta Garbo dog.

I slutet av maj visade vi Museet för två stora bussgrupper. Alltid lika trevligt med intresserade besökare.

Under juni månad blev det full fart i Museet. Årets konstnär 2015 - Rita Hedelin, från Båstadtrakten - kom med sina stora, fina tavlor. Vi fick flytta om lite för att ge dem rätt plats. I studierummet plockade vi ner alla tavlor och gjorde sedan en "ny" utställning baserad på Garbos sista film "Tvillingarna". Det var Pontus Brandstedt, som var idémakare bakom detta.

Den 13/6 var det Högsbydagen med gratis entré för vår del. Högsbydagen är som en karneval, där föreningslivet m.fl. visar upp sig och invånarna/återvändarna går "man ur huse". Vi hann även med en visning för en grupp "veteranbilsentusiaster".

Museet hade sedan öppet 15/6 - 31/8 alla vardagar kl 11-15. Även i juli hade vi en bussgrupp som kom till oss på visning samt alla övriga som "droppade in" på öppettiderna.

Vi hade under slutet av juli två praktikanter från Iran och Syrien. De hade gått SFI (svenska för invandrare) och behövde praktik. De två kvinnorna lärde sig nya ord och uttryck när de hjälpte till att visa runt i museet. Även under augusti kunde den yngre iranska kvinnan vara kvar och vi hade bra hjälp av henne. Augusti blev en jobbig månad för oss inblandade. Vi hade 6-7 grupper av olika storlekar samt att Sveriges Radio-P4 kom på besök. Under augusti kommer också mest "utländska" besökare, så det gällde att plocka fram lite engelska och tyska. Sista augusti plockade vi ner Rita Hedelins tavlor och gav oss av till Östra Greve i Skåne för att lämna dem. (Det blev en "lillsemester" för Rune och mej genom denna uppgift).

Den 9/9 hade Riksbanken presskonferens på Sagabiografen i Stockholm med anledning av presentationen av den kommande 100-kronorsedeln med Greta Garbo på. (den kommer dock ut först i oktober 2016). Rune var en av talarna och kunde där och då berätta om Garbosällskapet. Den 29/9 var det dags för Riksbanken att bjuda alla inblandade närstående till huvudpersonerna på de nya sedlarna på middag. Rune representerade även där Garbosällskapet.

Även under september hade vi besöksgrupper. Den 18/9 på Greta Garbos 110-årsdag hade vi stort tårtkalas. Vi hade bjudit in kommunanställda och alla andra var ju också välkomna. Vi var ca 40-tal personer som celebrerade födelsedagen med tårta och ett 10-tal som såg på film och pratade om den.

Under oktober blev det lugnare. Bara en grupp kom på besök. Vi hade fyra olika stora besöksgrupper under november samt att vi under november samarbetade med Misteln (Högsbys bibliotek) och studieförbundet NBV i en "Berättarfestival". Vi hade gratis visningar både den 13 & 14/11. På fredagen hade vi en visning på persiska tack vare Sohaila, vår iranska praktikant! Slutligen hade vi öppet hus den 6/12 då det var skyltsöndag i Högsby. Det är ju tradition. Vi hade många besökare, men det var lugnt på Storgatan. Den rätta julstämningen ville väl inte infinna sig i blåsten och utan snö.

Vi har också etablerat en kontakt med företaget Pinea Hantverk som ska hjälpa till med på vår nya hemsida och en webbshop med våra minnessaker, som säljs på Museet. Vi ska även (ev.) kunna få hjälp med bemanning av Museet. Vi får se hur det går. Det var en summering av året som gått.

Vi kämpar på och hoppas att ni alla vill fortsätta att vara medlemmar och att ni betalar in 125:- på bankgirot 5700-3360.

Några har redan betalat in medlemsavgiften för 2016 - det tackar vi för! Ett särskilt tack också till dem som betalat mer än medlemsavgiften, som stöd till föreningen och till er som skrivit till oss med "glada tillrop" och goda förslag till museet.

Många vintriga hälsningar från Garbosällskapets styrelse./ Laila