

Medlemsbrev från Garbosällskapet

September 2019



Nothäfte och tidningar till Garbosällskapet, som gåva från en medlem.

Hej alla Garbovänner.

Hösten har gjort sitt intåg, även om vi hade en helt underbar sensommardag häromdagen med + 18 grader. Det blev förmiddagsfika ute på vår veranda.

Rönnarna dignar av rönnbär. Jag får väl lära mej göra gelé av dem - har aldrig gjort det.

Om Garbo och museet: Vi har stängt museet för sommaren för "spontanbesökare". Men vi öppnar för "förbokade" grupper och hade en liten grupp lördagen den siste augusti och ytterligare en grupp på 26 fiskevårdare den 7/9. Även i år har vi haft två flickor till hjälp som sommarjobbare, som kommunen betalat för. Den ena, Julia, har tagit foton på "allt" i museet och katalogiserat det. Jättebra! Nu vet vi lite mer, vad vi har.

Vi har också haft en "guide flicka", som Garbosällskapet betalat lön för, som mest tog hand om besökarna. I år - under juni, juli och augusti kom färre besök än föregående år. Vi hade knappt 200 besök i år under den sommaröppna tiden juli & augusti.

Förra året hade vi också fler bussbesökare under juni.

Bussbesök är viktigt för oss och nu har vi många inbokade i oktober och november.

Vi får hela tiden olika "gåvor" av snälla människor, som hittat något om Garbo i sina gömmor. I augusti damp ett stort kuvert ner i vår postlåda. Ett nothäfte med "Chica-choca", dansen som Greta dansade i sin sista film "Tvillingarna". Tre tidningar "Scenen" från 1933, 1934 & 1935. Se bilden på förstasidan.

I tidningen från 1933 står att läsa bl.a. att ljudfilmer från Europa kom före de i Amerika. En europeisk invasion av skådespelare var ett faktum och har fortsatt. "Det största icke-amerikanska namnet var Greta Garbo, som trots hård konkurrens då höll platsen som Leading Lady, står det vidare. Hon erhöll 250.000 dollar per film, står det också.

I 1934 års tidning finns en stor, fin bild på Greta ur filmen "Drottning Kristina".

I 1935 års tidning (som pryds av Sickan Carlsson på omslaget) står under rubriken "Kvällar på Bio", om säsongspremiären i Greta Gustafsons födelsestad av filmen "Den brokiga vävnaden".

En annan dag var en plastpåse med sjutton sidor handskrivna text och några utklippbilder från 1954 lagda i vår egen brevlåda. Någon har nog skrivit av en artikel från Stockholmstidningen. Den som ursprungligen skrivit den långa texten kallades "Robin Hood". Den som skrivit av Stockholmstidningens text var troligen en numera död mamma och sonen hittade sedan mappen i det gamla huset och gav den till oss.

En reporter från tidningen "Husvagn och Camping" besökte oss i slutet av maj, Tidningen har nu kommit ut med en sida om Garbo och museet i nr 9.

Vi har gjort ett nytt inköp av vita T-shirt med Drottning Kristina - bild på. Är det någon som är sugen att köpa, så hör av er. Vi har S, M, L & XL och de kostar 140:-/st (+ porto om vi ska skicka).

Greta firar ju sin födelsedag den 18 september och skulle då ha blivit 114 år i år. Men vi ordnar inget födelsedagskalas i år på museet.

Ha en bra höst - så hörs vi åter framåt december / Laila



Urklip från tidningen Husvagn & Camping